

Εις εαυτόν

Η βιογραφία σου

Από μικρός σαν έβλεπες τα σύκα και τ'αχλάδια
σε ξέν'αμπέλια κίτρινα μοσχάτα, μαραγγάδια
και κτήματα μην έχοντας κι αμπέλια ο γονιός σου,
να γίνης αγροφύλακας αυτό ήταν τ'όνειρό σου για να γιομίσει κάποτε με φρούτα τ'άντερό
σου.

Μα νέο δραγάτη έστειλε ο Δήμος στο χωριό σου
κι έμεινε μόνο όνειρο για σένα... τ'όνειρό σου.
Σαν πήγες στο Δημοτικό και η κυρά δασκάλα,
με μία βέργα σ'έδερνε με τα παιδάκια τ'άλλα,
είπες να γίνεις δάσκαλος και συ κάποιαν ημέρα,
να σπέρνεις στους αδιάβαστους και ρίγος και φοβέρα.
Αλλά να γίνεις δάσκαλος, λίγο ήταν το μυαλό σου
και βέργα έτσι δεν έπιασες κι ας ήταν τ'όνειρό σου.

Αργότερα αρχίσανε... τα μακρινά ταξίδια
που στο γυμνάσιο πήγαινες πεζός με φίλους άλλους
κι όλο το χρόνο ανοίγανε πληγές στους αστραγάλους
γιατί άξαιναν τα πόδια σου, μα τα παπούτσια ίδια.
Τόσα χιλιόμετρα έκαμες περί το μοναστήρι
που αν ήσουν αυτοκίνητο θα σ'είχαν αποσύρει.

Άκουσες ένα ρήτορα στη χώρα δικηγόρο
και απόφάσιες να μπεις και συ στον ίδιο χώρο.
...Και σπούδασες τα δίκαια

Το ρωμαϊκό που στέριωσε την πάσα οικουμένη

αλλά και το ελληνικό που τους ρωμιούς τρελαίνει.

Τα χρόνια φύγαν και γιαγιές έγιναν οι κοπέλες,
φωτίστηκες κι απόχτησες πεντέξι-οχτώ κυψέλες.
Μελισσοκόμος έγινες μ'αυτές μονάχα εν τέλει
κι έμαθες ότι οι μέλισσες δεν κάνουν όλες μέλι.

Υ.Γ.Σπουδές : Νομική με μεταπτυχιακό στο δημόσιο δίκαιο.

Δούλεψα στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γράφω σάτυρες και κάποια άλλα ποιηματάκια

που κάμποσα έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και άλλα έντυπα
και στον ηλεκτρονικό τύπο.

Rontos wordpress.com